

Disse keer nemen we jim mit naor et jaor 1914, dus honderd jaor terogge in de tied. De tram begon te rieden van Steenwiek naor Oosterwolde.

2 maart 1914 – Aanbesteding. De ondergetekende is voornemens namens de weledele gestrenghe heer Joh. J. Post te Hilversum aan te besteden: Het bouwen van eene kleine boerderij onder Makkinga. Bestek en tekening tegen toezending van fl. 1,25 bij den Architect M.O. Meek te Donkerbroek.

16 april – Aan mej. J.A. Hellinga geboren Van Brederode werd eervol ontslag verleend als onderwijzeres aan de school in Makkinga. Tot onderwijzeres in de nuttige handwerken werd aan de school in Makkinga mej. A. Donker aldaar benoemd.

14 mei – Raadsverslag Ooststellingwerf. Het verzoek van J. Mandema ( arts) en andere ingezetenden uit Makkinga en Donkerbroek om van gemeentewege eenige palen te doen plaatsen langs door hen aan te leggen rijwielpad over de Balkweg is op voorstel van B en W ingewilligd.

16 mei – Een belangrijke gebeurtenis vond plaats op Hemelvaarsdag ( 16 mei) . Er was toen tramfeest in Makkinga. De tramlijn Steenwijk-Oosterwolde werd officieel geopend. Dit betekende ook een definitieve ontsluiting van Makkinga. Het dorp vierde die dag op uitbundige wijze feest, getuige de aankondiging: er was om 12 uur optocht met herauten te paard, rijtuigen en sjeezen, rijwielen en bokkenwagens. Er vond een feestrede plaats door de burgemeester, een bioscoopvoorstelling in de open lucht en als afsluiting vuurwerk. Ook was er kermis en bal=champetre. Een krant schreef: Was het een wonder, dat reeds vroeg velen het in feestdos gestoken dorp binnenkwamen. En dat de trammen steeds meer belangstellenden aanvoerden. Zodat Makkinga een aantal mensen zou herbergen als vrij zeker nooit te voren. Al deze mensen hebben genoten van een prachtige optocht. 's Middags groeide de menigte feestgangers sterk. De tram uit richting Steenwijk kon zelfs niet alle passagiers bergen. Uit Noordwolde was o.a. een zanggezelschap gearriveerd, dat liederen en muziek ten beste gaf. Hoewel de trammen met vele wagens reden, was de schare volk zo groot, dat een extra tram moest worden ingelegd. Er werden maar liefst ruim 1600 toegangskaarten voor het feestterrein verkocht. Het fanfarekorps "Immer Flott" deed de gehele dag zijn best de feeststemming door vrolijke melodiën te verhogen. Tot laat in de nacht was het nog druk in Makkinga en hoorde men dansmuziek en het zingen van feestliederen. De konklusie aan het eind van deze dag was, dat het feest bij uitstek geslaagd was.

23 mei – De woning, eigendom en bewoond door Hendrik Mulder is tot den grond toe afgebrand. Op een bed en een paar kastjes na werd ook al het huisraad door de vlammen verteerd en er verbrandde een koe. 't Spelen met lucifers door een kleine jongen is hiervan de oorzaak. Alles was laag verzekerd.

{ [HYPERLINK "mailto:Oosterhofjan@ziggo.nl"](mailto:Oosterhofjan@ziggo.nl) }